

Kerkvensters

Kerkblad

Van gereformeerd en hervormd
Ommen Vinkenbuurt Witharen

23^{ste} jaargang No. 1

Vrijdag 12 januari 2024

Meditatie

De toekomst in de ogen kijken

Daarop liet Jakob al zijn zonen bij zich roepen en zei: 'Kom allemaal hier, dan zal ik jullie vertellen hoe het je in de toekomst zal vergaan'. (Genesis 49:1)

Een heel lang leven heeft hij achter zich. Er is veel gebeurd. Heel veel. Reden wellicht om achterom te kijken en alles nog eens de revue te laten passeren.

Eén van een tweeling. Hoe hij zijn vader bedroog. God die hem nabij was in Bethel. Hoe hijzelf bedrogen werd. Hoe hij een man in bonus werd. De crisis waarin hij terecht kwam. Het verdriet dat hem overkwam. Alle vragen en zorgen met betrekking tot zijn kinderen. Het ogenschijnlijke verlies van zijn zoon Jozef. Het bedrog van zijn kinderen naar hem toe. Hoe hij Jozef weer vond in Egypte.

Hij haalt het op zijn sterfbed niet terug! Hij kijkt vooruit. Hij typeert zijn kinderen, vertelt hoe hij hun toekomst ziet. Hij geeft hen de zegen.

Zo laat hij zijn kinderen los... als gezegende kinderen. Hoe gaan wij om met degenen die na ons komen? Wijzen we hen op het verleden, ons verleden? Durven we met hen in gesprek te gaan? Onze visie die we hebben met hen te delen? Met hen te kijken naar hun toekomst? Hen te zegenen? Vroeger las mijn vader aan het einde van het jaar Psalm 90 voor: 'Leer ons zo onze dagen tellen dat wijsheid ons hart vervult...'. Wat doe ik met mijn levens- en geloofservaring met het oog op de toekomst?

In Lukas 2 kom ik Simeon tegen, een man die helemaal ingesteld was op de toekomst. Een man met verwachting, uitkijkend naar de tijd dat God Israël vertroosting zou schenken (Lukas 2:25). Simeon wordt vaak gezien als iemand die oud was, maar daarom geen man die dus leefde van vasthouden en verankeren van wat voorbij was. Hij stond open voor wat nog zou kunnen komen. Een geïnspireerd man. Een man die leefde van wat God hem had gezegd.

Een man die in het kind, dat Jozef en Maria de tempel in brachten, de toekomst zag die God met dit kind zou willen gaan. Hij was als Jakob die de toekomst van zijn kinderen en van zijn nageslacht voor zich zag. Simeon zag in Jezus het kind waar mensen over kunnen struikelen, maar ook het kind dat mensen doet opstaan. Een kind waar niemand om heen kan. Hoe bepalend is Hij voor uw en jouw toekomst, te beginnen in 2024?

Ds. Wim den Braber

Leesrooster

Za.	13 jan.	1 Samuel 1:1-8
Zo.	14 jan.	1 Samuel 1:9-18
Ma.	15 jan.	1 Samuel 1:19-28
Di.	16 jan.	1 Samuel 2:1-11
Wo.	17 jan.	1 Samuel 2:12-26
Do.	18 jan.	1 Samuel 2:27-36
Vr.	19 jan.	1 Samuel 3:1-10
Za.	20 jan.	1 Samuel 3:11-4:1a
Zo.	21 jan.	Marcus 1:14-20
Ma.	22 jan.	1 Samuel 4:1b-11
Di.	23 jan.	1 Samuel 4:12-22
Wo.	24 jan.	1 Samuel 5:1-12
Do.	25 jan.	1 Samuel 6:1-12
Vr.	26 jan.	1 Samuel 6:13-7:1

Inhoudsopgave

Kerkdiensten	2
Bij de diensten	3
Wijkberichten	3
Noord-West	4
Zuid-Oost	4
Wijk 1	4
Wijk 2 waarneming	5
Pastoraal werker	5
PaKaN!	5
Plaatselijk kerknieuws	6
Gezamenlijke berichten	6
Hervormde gemeente	7
Gereformeerde kerk	8
Algemeen (kerkelijke) berichten	8
Gebedspunten	9
Kerkelijke adressen etc.	9
Diversen	10



Kerkdiensten

Zondag 14 januari Week van het gebed

Hervormde gemeente

Ommen

09.30 uur: Ds. G. de Goeijen, Den Ham

Organist: Wim de Just
Ouderling van dienst: Dhr. R. Stobbelaar
Kindernevendienst: Alle groepen
Online: www.kerkdienstgemist.nl
www.kerkomroep.nl

Gastheren: Dhr. J. Kroon
Dhr. W. Schuurman

U kunt koffiedrinken na de dienst

Vinkenbuurt

10.00 uur: Ds. L.M. Aangeenbrug, Hellendoorn

Organist: Margriet Hierink
Ouderling van dienst: Dhr. H. Kippers
Kinderneven-/Tienerdienst: Geen

Ommen Samen kerk

19.00 uur: Ds. J. Zondag, Linde

Organist: Wim de Just
Ouderling van dienst: Dhr. G. Vogelzang
Gastdame/-heer: Mw. J. Dankelman
Dhr. A. Schuurman

Gereformeerde kerk

Ommen

09.30 uur: Prop. W. Reitsma, Zwolle

Organist: Klaas Schaap
Ouderling van dienst: Mw. J. Breteler
Kindernevendienst: Alle groepen
Online: www.kerkomroep.nl
Gastdame/-heer: Dhr. en mw. Meulenkamp

Witharen

10.00 uur: Noaberdienst
Ouderling van dienst: Mw. H. van Beesten

Ommen

16.30 uur: Ontmoetingsdienst
Thema: 'Wees Jezelf'

Weeksluiting

Oldenhaghen

Vrijdag 19 jan. 18.30 uur: Past. A. Monnikhof

Nijenhaghen

Vrijdag 19 jan. 19.30 uur: Past. A. Monnikhof

Zondag 21 januari

Hervormde gemeente

Ommen

09.30 uur: Ds. J. Tiggelaar, Nieuwleusen

Volgende week H.A.
Organist: Gert Diepeveen
Ouderling van dienst: Dhr. M. Dunnewind
Kindernevendienst: Alle groepen
Online: www.kerkdienstgemist.nl
www.kerkomroep.nl

Gastdames/-heer: Mw. P. de Jonge
Mw. I. Noeverman
Dhr. A. van der Vegt

Vinkenbuurt

10.00 uur: Ds. E.H. Egberts, Rijssen

Volgende week H.A.
Organist: Klaasje Hemstede
Ouderling van dienst: Mw. R. Noeverman
Kinderneven-/Tienerdienst: Alle groepen

Ommen Samen kerk

19.00 uur: Ds. G.H. de Ruiters, Nijverdal

Volgende week H.A.
Organist: Gert Diepeveen
Ouderling van dienst: Dhr. G. Beniers
Gastdames: Mw. J. Beniers
Mw. M. Hekman

Gereformeerde kerk

Ommen

09.30 uur: Ds. K. Jelsma, Dorcasdienst

Volgende week H.A.
Organist: Riekus Hamberg
Ouderling van dienst: Mw. G. van Es
Kindernevendienst: Alle groepen
Online: www.kerkomroep.nl
Gastdame/-heer: Mw. H. Wermink-Lamberink
Dhr. R. Robijn

Witharen

10.00 uur: Ds. J. Riemersma, Ommen

Volgende week H.A.
Organist: Frans Dijkstra
Ouderling van dienst: Mw. H. van Beesten

Weekopening, -sluiting

't Vlierhuis

Maandag 22 jan. 10.30 uur: Dhr. J. Witten

Oldenhaghen

Vrijdag 26 jan 18.30 uur: Ds. H. Dorgelo, Heilig Avondmaal
Verzorgd door: Hervormde gemeente

Nijenhaghen

Vrijdag 26 jan. 19.45 uur: Ds. H. Dorgelo, Heilig Avondmaal
Verzorgd door: Hervormde gemeente

Bij de diensten

14 januari Collecte Samen tegen armoede Nederland (KiA)

Armoede is een groeiend probleem in Nederland: een miljoen mensen kan de eindjes nauwelijks aan elkaar knopen. Met de actie Samen tegen armoede staan kerkelijke gemeenten, gefaciliteerd door Kerk in Actie, op tegen armoede in Nederland. De acute nood wordt bestreden door het inzamelen van/bijdragen aan voedselpakketten voor de Voedselbank. Voor de lange termijn werkt Kerk in Actie samen met SchuldHulpMaatje om mensen te helpen uit schulden te komen of te voorkomen dat ze daarin terechtkomen. Hartelijk dank voor uw gift



De diaconieën

Hervormde gemeente

Collecten

14 januari

Ommen en Vinkenbuurt: Diaconie Binnenlands Diaconaat Samen tegen Armoede en Kerk Kerkelijke gebouwen / zending

Uitgangen:

21 januari

Ommen en Vinkenbuurt: Diaconie en Kerk

Uitgangen: Kerkelijke gebouwen / zending

Zondagskind

Ommen

14 januari: Eva Tijhuis

21 januari: Ivan Hekman

Kinderoppas

Ommen

14 januari: Alice Olsman
Jorinda Wermink

21 januari: Anja Bolks
Indy Bolks

Ongeveer een half uur voor het begin van de dienst kunt u uw kinderen brengen in de aanbouw van de kerk.

Vinkenbuurt

Kinderoppas in overleg met Wilma Pasman ☎ 06-34229526

Gereformeerde kerk

21 januari 'Nieuwe Kleren' (Dorcasmiddag)

Deze dienst is samen met medewerkers van Dorcas voorbereid. Dorcas is een christelijke noodhulp- en ontwikkelingsorganisatie die werkzaam is in 14 landen. In Nederland wordt het werk ondersteund door duizenden vrijwilligers die onder meer werkzaam zijn in één van de meer dan 40 Dorcas-winkels. Het thema van de dienst is 'Nieuwe Kleren'. Ook in de kindernevendienst wordt hierbij stilgestaan. Na een korte overdenking zal gemeentelid Agnes Kroese ook kort iets vertellen over het werk van Dorcas en hierbij speciaal aandacht besteden aan het werk van Dorcas in Syrië. Dit land is zwaar getroffen door oorlog en de zware aardbeving die in februari 2023 plaatsvond. Agnes bezocht Syrië vorig jaar en kan dus uit eigen ervaring iets meer vertellen over de situatie, de activiteiten van Dorcas en de samenwerking met onder andere diverse lokale kerken. De collecte-opbrengst is ook voor het werk van Dorcas in Syrië.

We kijken uit naar een mooie en inspirerende dienst voor jong en oud. Welkom!

Collecten

14 januari

Ommen

1^{ste} Collecte: Kerk in Actie Binnenland: Nederland - Samen tegen armoede

2^{de} Collecte: Kerk

3^{de} Collecte: ZWO

Noaberkerk Witharen

1^{ste} Collecte: Kerk in Actie Binnenland: Nederland - Samen tegen armoede

2^{de} Collecte: Kerk

3^{de} Collecte: Noaberkerk

Zendingsbakjes: ZWO

21 januari

Ommen

1^{ste} Collecte: Algemeen Christelijke Doeleinden

2^{de} Collecte: Kerk

3^{de} Collecte: ZWO

Noaberkerk Witharen

1^{ste} Collecte: Algemeen Christelijke Doeleinden

2^{de} Collecte: Kerk

3^{de} Collecte: Noaberkerk

Zendingsbakjes: ZWO

Kinderoppas

Ommen

14 januari: Karin Doldersum
Monique Welink

21 januari: Nelleke Heijink
Ellen Horsman

Witharen

14 januari: Frieda Slotman
Ilse van Harten

Wijkberichten

Jarigen 80+

Onderstaande gemeenteleden hopen binnenkort hun verjaardag te vieren:



Mw. G. Schuurman-Hesselink
Mw. D.W. Strijker-Veerbeek
Dhr. A.J. Gerrits
Mw. J. Veldhuis-Prins
Mw. M.R. Wouda-van Marle
Mw. J.H. Dunnewind-Dunnewind,
Mw. A.H. Hoogendoorn
Dhr. E.J.C. Schipper
Mw. J.H.M. Deen-van Lenthe
Mw. W. Veldman-Baarslag
Dhr. A. Huetink
Dhr. H.B. Aalders
Mw. H. Wolters-Soepenbergh
Mw. C.J. Gerrits-Zweers

We wensen hen een fijne verjaardag en een goed en gezegend nieuw levensjaar toe.

Noord-West



Predikant: Ds. H. Dorgelo

✉ dsdorgelo@pkn-ommen.nl

Bereikbaar: maandag vrije dag

Coördinator: Mw. W. Ekkelkamp-Koopman

✉ herv-coordinator-pastoraat@pkn-ommen.nl

Bij de diensten

Na het verhaal van de Wijzen en de bruiloft te Kana worden er in de Kindernevendienst verhalen verteld uit het Marcusevangelie. Centraal in al deze verhalen staat dat er in ons leven beslissende momenten zijn, momenten waarop er iets kan veranderen. Steeds kunnen wij ons bij deze verhalen afvragen of dit nu het moment is waarop wij iets kunnen veranderen.

Meeleven

Op zaterdag 24 december is in de leeftijd van 91 jaar overleden, Wilhelmina Steen-Paarhuis. Tot voor kort woonde Mien met haar man Mannes aan de Stationsstraat, maar in het voorjaar verhuisde zij naar Oldenhaghen. Na een dankdienst voor haar leven, die in besloten kring werd gehouden, hebben wij haar op zaterdag 30 december begraven op Laarmanshoek. Op verzoek van Mien en de familie volgt er geen in memoriam. Wij bidden en wensen Mannes, de kinderen, familie en allen die om haar heengaan rouwen de nabijheid van onze Heer en Heiland toe.

Op de eerste dag van het nieuwe jaar is, één dag na haar 90^{ste} verjaardag overleden, Everdina Alberta Borger-Boonstra. De dankdienst voor haar leven werd gehouden op maandag 8 januari, waarna wij haar begraven hebben bij haar man Gerrit op Laarmanshoek. Wij bidden en wensen, de kinderen, familie en allen die om haar heengaan rouwen de nabijheid van onze Heer en Heiland toe. Een in memoriam volgt in het volgende kerkblad.

Tot Slot...

Het was enkelen van u opgevallen dat ik het erg druk had met Kerst en Oud en Nieuw. Veertien diensten in 21 dagen. Het doet goed dat gemeenteleden laten merken dat ze dat weten en dat ze met je mee leven. Ik hoop dat wij het nieuwe jaar wat rustiger mogen beginnen dan dat wij het oude jaar hebben afgesloten.

Ik ben erg blij dat ds. Jos Hoogstede het beroep dat wij op hem hebben uitgebracht heeft aangenomen. Ik zie er naar uit om weer een 'echte' collega te hebben. Dat echte staat tussen aanhalingstekens, omdat ds. Hans Tiggelaar zeker ook een echte collega was en is. Naast de vele werkzaamheden die hij deed in de vacante wijk bood hij vaak spontaan zijn medewerking aan in drukke tijden. Ik (en wij) zullen hem missen! Gelukkig is hij nog een tijdje bij ons.

Ik wil u bedanken voor de vele goede wensen die wij rondom de Kerstdagen en de jaarwisseling mochten ontvangen. Ik wens u voor het nieuwe jaar veel heil en zegen toe en dat wij ons ook in het nieuwe jaar mogen weten omgeven door goede machten (Lied 511). Vrede en alle goeds!

Ds. Henry Dorgelo

Overleden

Op dinsdag 19 december is overleden in de leeftijd van 83 jaar: Jennigje (Jenny) Warmelink-Schutmaat. Jenny was sinds 29 juni 2022 weduwe van Gerrit Jan Warmelink. Zij laat kinderen en kleinkinderen na. De dankdienst voor haar leven werd gehouden op woensdag 27 december in de Hervormde kerk. Na de dienst werd Jenny begraven op Laarmanshoek, bij

haar man Gerrit Jan. We bidden om kracht voor de kinderen en kleinkinderen, de naaste familie en allen die om het heengaan van Jenny bedroefd zijn.

Ds. Hans Tiggelaar.

Zuid-Oost



Predikant: Ds. J. Tiggelaar

✉ dstiggelaar@pkn-ommen.nl

Bereikbaar: via coördinator, maandag vrije dag

Coördinator: Mw. G. van Beesten-Driessen

✉ herv-coordinator-pastoraat@pkn-ommen.nl

Geboorte

Op 13 december werd Rein Bos geboren. Rein is een zoon van Micha Bos en Saskia Dankelman en een broertje van Elin. We feliciteren het gezin met de geboorte van deze zoon en wensen de ouders kracht toe bij de opvoeding van Rein. We bidden dat hij in zijn leven de Heiland mag leren kennen.

Zieken

Alle andere zieken, die operaties en behandelingen moeten ondergaan, sterkte en kracht toegewenst en we hopen en bidden dat u zich veilig mag weten in de hand van de Heer.

Overleden

Op 25 december overleed Dick Schneider in de leeftijd van 84 jaar. Dick woonde met zijn vrouw Willy aan de Violenstrat. Dick was door een hersenbloeding gevallen en was daardoor verlamd vanaf zijn nek. Hij is in het ziekenhuis in Zwolle overleden. Op 29 december hebben we hem naar het crematorium in Nijverdal gebracht, waar ook de dankdienst voor zijn leven werd gehouden in besloten familiekring. Hij laat zijn vrouw Willy, kinderen en kleinkinderen na.

Op 30 december overleed in de leeftijd van 77 jaar Berend Jan Warmelink. Berend Jan woonde met zijn vrouw Willemien in de Arriërpoot. Door een hartstilstand kwam er een einde aan zijn leven. Er werd een dankdienst voor zijn leven gehouden op zaterdag, 6 januari in de Hervormde kerk, waarna we hem hebben begraven op Laarmanshoek. Hij laat zijn vrouw Willemien, kinderen en kleinkinderen na.

Ds. Hans Tiggelaar

Wijk 1



Predikant: Ds. K. Jelsma

✉ dsjelsma@pkn-ommen.nl

Bereikbaar: ma t/m vr, zo. rondom voorgaan in diensten

Scriba: Mw. J. van der Heide-Dijkstra

✉ geref-scriba-wk1@pkn-ommen.nl

Bij de kerkdiensten

De ochtenddienst van 21 januari is samen met medewerkers van Dorcas voorbereid. Het thema van de dienst is 'Nieuwe Kleren'. Na een korte overdenking zal gemeentelid Agnes Kroese ook kort iets vertellen over het werk van Dorcas en hierbij speciaal aandacht besteden van het werk van Dorcas in Syrië. Zie het bericht elders in Kerkvensters.

Middag- en avonddiensten 2024

Zoals bekend hebben we een aantal jaren geleden besloten af te zien van het houden van de wekelijkse avonddienst. Wel is

toen gezegd dat we de optie willen openlaten voor bijzondere diensten/ontmoetingen. Dit is de afgelopen jaren ook het geval geweest.

Wat 2024 betreft heeft de kerkenraad besloten om gemiddeld ongeveer één keer per maand een bijzondere avonddienst te houden. Ik noem het avonddienst, maar in de helft van de gevallen gaat het om een (late) middagdienst. Ongeveer 6 keer per jaar houden we om 19.00 uur een (bijzondere) avonddienst en daarnaast houden we ongeveer 6 keer per jaar een middagdienst. Die middagdienst is om 16.30 uur in de grote zaal van De Kern en heeft een zeer vrije liturgie, is in principe kort, heeft het karakter van een ontmoetingsdienst (na afloop) en wordt georganiseerd door een (wisselende) groep gemeenteleden. Een dienst voor iedereen maar wel met name gericht (conform ons beleidsplan) op de midden-generatie. Op 14 januari is de eerste Ontmoetingsdienst om 16.30 uur in de grote zaal van De Kern. Elders in deze Kerkvenster vindt u meer informatie. Een hele mooie en bijzondere start van deze diensten! Met de Hervormde gemeente is afgesproken dat, mits vroegtijdig bekend gemaakt, de (avond) dienst in de Hervormde kerk vervalt als er een dienst in de Gereformeerde kerk is.

14 januari	om 16.30 uur Ontmoetingsdienst met goochelaar Jan
5 februari	om 19.00 uur een Thomasviering voorbereid door de Werkgroep Eredienst en ds. Jelsma
3 maart	om 19.00 uur Martin Luther King-dienst (Werkgroep Eredienst)
24 maart	om 19.00 uur Musical Messiah door CLUS uit Bruchterveld (ds. Kest Jelsma)
21 april	om 16.30 uur Ontmoetingsdienst
5 mei	om 19.00 uur muzikale invulling verzorgd door de Werkgroep Eredienst
23 juni	om 16.30 uur Kliederkerk (Marianne Kremer/ds. Kest Jelsma)
11 aug.	19.00 uur (Joh. de Heer) Zangdienst (ds. Wim den Braber)
15 september	om 16.30 uur Ontmoetingsdienst
20 oktober	om 19.00 uur Taizédienst (Werkgroep Eredienst)
17 november	om 16.30 uur Ontmoetingsdienst
15 december	om 19.00 uur Top 2000 dienst (Loek Goede/ds. Kest Jelsma)

We zullen deze diensten aan het eind van het jaar evalueren, maar in ieder geval staat al vast dat er op 12 januari 2025 een Elvisdienst wordt gehouden

Dank

Mede namens Plonie bedank ik de gemeenteleden die ons een (soms mooie zelfgemaakte) kaart stuurden met goede wensen! U allen wensen wij (nogmaals) veel heil en zegen!

Ds. Kest Jelsma

Wijk 2 waarneming

Predikant: Ds. W. den Braber
✉ dsdenbraber@pkn-ommen.nl

Scriba: Mw. J.L. Weidenaar-Vijfvinkel
✉ geref-scriba-wk2@pkn-ommen.nl

Pastoralia

Ik heb een lijstje gemaakt van mensen die ik graag in de komende twee maanden zou willen bezoeken. Daar staan best veel namen op. Namen die ik heb doorgekregen of met wie ik een pastoraal contact aan het opbouwen ben. Als er een dringende vraag van uw kant is en u hebt zich nog niet via contactpersoon of ouderling gemeld, zoek gerust contact met

de contactpersoon of ouderling of rechtstreeks met mij en we maken een afspraak.

Wij leven mee met allen die een lege plaats in hun midden hebben en die die leegte juist in deze tijd zo voelen. Maar die ook weten dat dat gevoel van (een pijnlijk) heimwee blijft, elke dag.

Mijn hoop voor wijk 2 is, dat er weer een eigen predikant zal komen en ik een stapje terug mag doen. Maar zolang dat niet zo is, ben ik uw pastor.

En Hervormde gemeente: van harte gefeliciteerd met de vervulling van de vacature Karel Hazeleger! Nu nog samen een jeugdwerker vinden. En wie weet op niet al te lange termijn elkaar als gemeenten weten te vinden zodat we als één gemeente samen verder gaan. Met het oog op de toekomst!

Ds. Wim den Braber

Pastoraal werker



Predikant: Ds. W. den Braber
✉ dsdenbraber@pkn-ommen.nl

Cluster zorgcentra en aanleunwoningen

Op het moment dat ik de kopij voor dit Kerkvenster schrijf heeft br. Tolsma zijn intrek genomen in Oldenhaghen. Zijn levensschip doet eerst nog deze haven aan, voordat hij echt voor anker gaat in de Grote Haven. Wij hopen dat hij in Oldenhaghen zich goed verzorgd mag gaan weten.

In de komende 10 maanden hoop ik nog uw clusterpastor te mogen zijn. In november ben ik aan het einde van de periode die ik heb afgesproken met de kerkenraad en het college van Kerkrentmeesters. Ik heb aangegeven dat ik wel in ben om nog een periode pastoraal actief te blijven, als dat past in het pastorale en financiële plaatje van de Gereformeerde kerk van Ommen en mijn gezondheid het toelaat.

Op zaterdag 16 december overleed in Oldenhaghen Roelie Wind-Muis. Ze maakte sinds juni 2022 deel uit van onze gemeente.

Ds. Wim den Braber

PaKaN!

pakan@pkn-ommen.nl



Activiteitenagenda

Elke zondagochtend	Kindernevendienst en kinderoppas Meerdere kerken
12 jan. 19.15-20.15 uur	Club N'joy Ommen (groep 5 t/m groep 8) De Kern, Kelder
16 jan. 19.00-20.00 uur	Wiki club Witharen/Vinkenbuurt (groep 5 t/m groep 8) Gebouw Irene, Witharen
19 jan. 18.30-19.15 uur	Kinderkoor 'Een vrolijk geluid' De Kern, bovenverdieping
19 jan. 19.15-20.15 uur	Club N'joy Ommen (groep 5 t/m groep 8) De Kern, Kelder
21 jan. 11.00-12.30 uur	AtEleven (alle leeftijden) (kerk maar dan anders) Pand25 (Brugstraat 25)

- 22 jan. 19.00-20.30 Catechisatie Ommen (12 t/m 15 jaar)
Hardenbergerweg 59 (Diny Laarman)
- 23 jan. 19.00-20.30 uur Catechisatie Vinkenbuurt/Witharen
(12 t/m 15 jaar). Beltweg 2, Witharen
(Lambert van den Berg)
- 23 jan. 19.00-20.00 uur Wiki club Witharen/Vinkenbuurt
(groep 5 t/m groep 8)
Gebouw Irene, Witharen
- 23 jan. 19.30-21.00 uur Vergadering Jeugdwerk PaKaN!
Een ieder kan aanschuiven om
punten met ons te bespreken.
De Kern
- 26 jan. 19.15-20.15 uur Club N'joy Ommen
(groep 5 t/m groep 8)
De Kern, Kelder
- 28 jan. 18.00-21.00 uur I Believe?! (16+)
(zie bericht hieronder)
Pand25 (Brugstraat 25)

I believe!?!



Je weet dat God bestaat? Maar hoe geef je hier nou handen en voeten aan in de wereld van nu?

Ben jij hiernaar op zoek? En vind je het gezellig om samen te eten, anderen te ontmoeten, Gods weg te zoeken en samen op zoek te gaan naar antwoorden?

Dan ben je van harte welkom bij 'I believe?!'. Elke maand behandelen we een ander thema. Denk dan onder andere aan vriendschap, leiderschap, liefde, trots en relaties.

Elke laatste zondag van de maand starten we om 18.00 uur met samen eten en sluiten we uiterlijk 21.00 uur af. We ontmoeten elkaar in Pand25.

Enthousiast? Of heb je nog vragen? App gerust naar Gerjanne Hekman of Marleen Dunnwind.

Plaatselijk kerknieuws

Overige adressen

Oldenhaghen

H. Mulertstraat 22, 7731 CL Ommen

Saxenburg Medisch Centrum

J. Weitkamplaan 4a, 7772 SE Hardenberg

Isala Kliniek

Dr. Van Heesweg 2, 8025 AB Zwolle

Bloemengroet

De bloemen gingen met een hartelijke groet van de gemeente naar:

Hervormde gemeente

26-12 Verzorgingscentrum Nijenhaghen

31-12 Dhr. A. Westerhof

Mw. E. Visser-Kuiling

07-01 Dhr. en Mw. Zanting

Ds. J. Tiggelaar

Vinkenbuurt

25-12 Dhr. en mw. Gerritsen-Kloosterboer

31-12 Mw. Jolink-Askamp

07-01 Mw B. Hekman-Noordergraaf

Witharen

24-12 Fam. Kleinlugtenbelt

Fam. Van Harten

25-12 Mw. Emmink

31-12 Dhr. Bremmer

07-01 Fam. Van der Veen

Zusters en broeders,

Hartelijk dank voor de goede wensen die ik van velen mocht ontvangen.

Mag ik u aanraden om rustig de Hebreëen brief (N.T.) te lezen. Wij hebben een Heiland gekregen. Laten we, dit niet alleen voor onszelf, maar ook naar anderen uitdragen. Met woorden en werken dat wij een Heiland gekregen hebben, Jezus.

Met vriendelijke groet,
Gerrit Toltsma

Gezamenlijke berichten

17 januari 'Er is leven na de groei'

Op deze woensdag, vanaf 20.00 uur, komt Matthias Olthaar de tweede lezing



Kerk en Klimaat

geven in het kader van het thema 'Er is leven na de groei'.

Matthias is lector groene economie aan de Stenden University en co-acteur van het gelijknamige boek. De eerste lezing behandelde hoe de wereld er in diverse belangrijke economische en duurzame thema's voor staat. Deze tweede lezing staat meer in het teken van de mogelijkheden tot een transitie naar een duurzame economie zonder dat het ten koste gaat van onze levensstandaard. Daarnaast is er aandacht voor wat de Bijbel zegt over hoe een economie zou moeten worden ingericht. Tenslotte komt aan de orde wat onze persoonlijke mogelijkheden zijn om een duurzamer leven vorm te geven.

De avond wordt gehouden in De Kern, Bouwstraat. Wij heten u van harte welkom bij deze actuele thema-avond, die wellicht ook nog wat inspiratie voor de komende veertigdagentijd kan opleveren.

Werkgroep Kerk en Klimaat

Opbrengst oliebollenactie

Het is gelukt: onze oliebollenactie heeft € 1.600,00 opgebracht. Voor het tehuis van de Meth Sewa Foundation in Sri Lanka kan het nieuwe watersysteem worden betaald. De volgende wens is het kopen van koeien, zodat de bewoners elke dag een beker melk kunnen drinken. Het tehuis is dan grotendeels zelfvoorzienend.

Dank aan allen die onze actie steunden, hartverwarmend!

Symen en Janny Wiersma

Henk en Tity Dijkstra

3 februari Ommen Zingt

Namens de commissie 'Ommen Zingt' willen wij ook in het komend jaar weer enkele zangavonden organiseren en de eerstvolgende is op 3 februari a.s. in de Hervormde kerk. In de volgende Kerkvensters laten wij u weten wie hieraan meewerken. Het belooft weer een mooie zangavond te worden. Zet u deze avond in uw agenda?

Jan Meulenkamp

Hervormde gemeente



Kerkenraad

Op het moment dat u deze uitgave van Kerkvensters leest, liggen de Kerstdagen achter ons en hebben we het nieuwe jaar ingeluid. De kerkenraad wenst iedereen veel heil en zegen in het nieuwe jaar.

Terugkijkend waren het bijzondere diensten rondom de Kerstdagen. Er gebeurde van alles en er moest zo links en rechts behoorlijk worden geïmproviseerd. Een woord van dank aan allen die daar een steentje aan hebben bijgedragen. Fijn dat de muzikanten Tom, Mariëlle en Wilco bereid waren om kerstavond de dienst op te luisteren. Het was prachtig! Jammer dat vanwege persoonlijke omstandigheden de muzikale ondersteuning op 1^e Kerstdag niet door kon gaan, maar heel fijn dat Alexander Zuidema, organist bij de Nederlands Gereformeerde kerk (Het Bakken), op het laatste moment bereid is gevonden om tijdens deze dienst het orgel te bespelen, zodat de samenzang doorgang kon vinden zoals we dat gewoon zijn te doen.

En dan onze eigen jongens en meisjes van de kindernevendienst, wat verzorgden zij, samen met de pianist, de muzikale ondersteuning gedurende de adventsperiode goed en wat droegen de kinderen de gedichten mooi voor. Het was in één woord geweldig.

Ook jammer dat op 2^e Kerstdag het Ommer Mannenkoor niet kon optreden in deze dienst, vanwege ziekte van de dirigent. De medewerkers van het beamerteam hebben moeten improviseren, doordat een aantal diensten op het laatste moment moesten worden omgegooid. Als gemeente mogen we blij en dankbaar zijn met zo'n geweldig team. Zonder wie dan ook tekort te doen, wil ik onze predikant Henry Dorgelo nog noemen. Ontzettend veel waardering voor wat hij de achterliggende periode voor onze gemeente heeft gedaan. Alleen al kijkend naar de laatste weken, waarin hij in (heel) veel erediensten is voorgedaan en waarin hij de nodige families mocht bijstaan in verband met het overlijden van hun geliefde. De kerkenraad beseft maar al te goed dat dit allemaal niet vanzelfsprekend is.

Natuurlijk zijn er meer mensen die het nodige hebben gedaan. Het gaat te ver om iedereen hier te noemen. Namens de kerkenraad wil ik iedereen bedanken die een steentje heeft bijgedragen en bijdraagt aan het verder bouwen aan Gods koninkrijk.

In dat licht is het ook mooi om nog even terug te kijken op het bericht dat ds. Jos Hoogstede zich geroepen voelt om de Hervormde gemeente in Ommen te dienen. De kerkenraad is dankbaar dat bij het derde uitgebrachte beroep het Zijn tijd was om in de predikantsvacature in Ommen te voorzien. De kerkenraad bedankt de leden van de beroepingscommissie voor al hun inspanningen die zij hebben verricht. Het was niet altijd even gemakkelijk en het vroeg het nodige van het doorzettingsvermogen om een predikant te zoeken die past binnen het profiel van de Hervormde gemeente in Ommen. We zijn dankbaar dat God heeft voorzien en we zien uit naar de komst van ds. Jos Hoogstede naar Ommen. We bidden dat hij, samen met zijn gezin, een gezegende tijd in Ommen mag hebben. Een tijd waarin hij, samen met ds. Henry Dorgelo, mag

werken in Zijn wijngaard en de Hervormde gemeente mag opbouwen en toerusten in het geloof. Het is de bedoeling dat ds. Jos Hoogstede op 7 april afscheid neemt in zijn huidige gemeente, Vlagtwedde/Bourtange. Op 14 april is dan de intrededienst in Ommen. Nadere bijzonderheden hierover volgen op een later moment.

Marinus Dunnewind, voorzitter Kerkenraad

Kerkbalans 2024

De voorbereidingen voor de actie Kerkbalans 2024 zijn inmiddels nagenoeg afgerond. Het thema van de actie is: 'Geef vandaag voor de kerk van morgen'. De Actie Kerkbalans start op 13 januari 2024 en eindigt 14 dagen later op 27 januari. Ruim honderd vrijwilligers zijn inmiddels benaderd en gaan in die periode op weg om u een brief te bezorgen met het verzoek om bij te dragen.

Niet alleen voor ons, maar ook voor de generaties na ons is de kerk van grote waarde. Na enkele lastige jaren kunnen we gelukkig weer in alle vrijheid naar de kerk om God en elkaar te ontmoeten. Daar zijn we erg dankbaar voor! Graag willen wij als kerk ook in 2024 van betekenis zijn voor alle mensen, maar vooral ook voor hen die zich betrokken weten en onze kerk een warm hart toedragen.

Wat gaat er veranderen? Met ingang van 2024 vragen wij u op het toezeggingsformulier ook aan te geven wat u van plan bent te geven voor de Paascollecte en de Eindejaarcollecte. Door dit zo te doen betekent een enorme verlichting van de administratieve last en kosten voor het Kerkelijk Bureau. Het heeft voor u als voordeel, dat de betaling van beide collectes net als de toezegging voor de Kerkbalans kan worden gespreid over het jaar (maximaal 10 termijnen).

De kerk is geconfronteerd met enorme prijsstijgingen. De gestegen energie- en personeelskosten zijn daar voorbeelden van. Hierdoor is het een grote uitdaging om financieel gezond te blijven. Een goede opbrengst van de Actie Kerkbalans is daarbij van groter belang dan ooit tevoren. Daarom vragen we onze gemeenteleden vanaf 18 jaar goed na te denken wat ze in 2024 willen en kunnen geven voor Kerkbalans. We beseffen dat eenieder van ons door de sterk gestegen kosten het financieel lastiger heeft gekregen. De één wat meer dan de ander. Het is dan ook goed te zeggen dat we blij zijn met elke bijdrage. De inkomsten uit Kerkbalans vormen de financiële basis voor onze kerk. De uitkomst daarvan is bepalend of we onze belangrijke taken kunnen blijven vervullen. Mogen we ook in 2024 op u rekenen? Alvast hartelijk dank voor uw betrokkenheid en bijdrage.

Het College van Kerkrentmeesters

Van de Ouderencommissie

De ouderenmiddag van 21 december en voor de laatste keer in het Hervormd Centrum, stond in het teken van Kerst. Veel bezoekers waren naar het Centrum gekomen om de kerstviering mee te maken en om het optreden van het CBTB-Regiokoor niet te missen. Dit koor was regelmatig met Pasen en Kerst in het Centrum aanwezig en dat al jaren achtereenvolgens. We hopen ook in 2024 op hun komst te mogen rekenen. We volgden een mooie liturgie met samenzang, koorzang en gedichten. De meditatie was van ds. Henry Dorgelo en deels in dialect. De medewerkers van het Centrum hadden zoals gewoonlijk kerstversiering aangebracht. Zij worden bij deze hartelijk bedankt voor hun werk op deze middag en dat was meer dan het schenken van een kopje koffie of thee. Zij hebben meegewerkt aan het doen slagen van zoveel middagen voor deze doelgroep. Na de viering bleven bezoekers en koorleden nog even in de zaal voor een hapje en een drankje. In het nieuwe jaar wordt ook voor de Ouderencommissie veel nieuw. Te beginnen met de locatie. De volgende middag voor ouderen is op 18 januari in Pand25. Voor alle duidelijkheid: dit is tegenover de kerk. Dhr. Harry Woertink is deze middag de spreker en heeft een onderwerp over de stad Ommen. Daarbij worden beelden vertoond. De aanvangstijd is 14.30 uur, maar

Pand25 is om 14.00 uur al open. Omdat deze locatie voor de ouderencommissie en ook voor de bezoekers even wennen zal zijn, zal ook de stijl van het programma worden aangepast. De ouderencommissie hoopt de trouwe bezoekers, maar ook nieuwe bezoekers in Pand25 te mogen begroeten.

Dhr. G. Scheppink

Oud ijzercontainer

U kunt het oud ijzer en andere metalen inleveren bij Gerrit van Keulen, Emslandweg 12 of bij het Hervormd Centrum, Pr. Julianastraat 8. De verkoopopbrengst komt ten goede aan de Hervormde gemeente Ommen.

Collecten

10-12	Kerk	Diaconie	Kerk. geb.
Ommen	€ 171,10	€ 178,90	€ 135,65

17-12	Kerk	Diaconie	Kerk. geb.
Ommen	€ 193,22	€ 293,55	€ 161,90
Vinkenbuurt	23,30	34,30	
Kerk Vinkenbuurt	23,95		

24-12	Kerk	Diaconie	Kerk. geb.
Ommen	€ 120,20	€ 233,25	
Vinkenbuurt	60,05	24,95	
Kerk Vinkenbuurt	38,80		

24-12 (avonddienst)	Kerk	Diaconie	Kerk. geb.
Vinkenbuurt	€ 18,85	€ 79,15	
Kerk Vinkenbuurt	22,55		

25-12	Kerk	Diaconie	Kerk. geb.
Ommen	€ 193,64	€ 253,81	€ 214,58
Vinkenbuurt	46,90	72,10	
Kerk Vinkenbuurt	57,70		

26-12	Kerk	Diaconie	Kerk. geb.
Ommen	€ 101,95	€ 141,25	€ 102,50

Giften

Voor de kerk
€ 50,00 via ds. H. Tiggelaar
€ 100,00 uit dankbaarheid

Voor de diaconie
€ 20,00 via mw. S. Westerhof

Voor de bloemen
€ 10,00 via mw. R. Makkinga-Runhart

Voor de bloemen Hervormde Kerk Vinkenbuurt
€ 5,00 via fam. Hulst
€ 10,00 via fam. Runhart
€ 12,00 via mw. Reurink-Seinen

Voor Jonge Kerk (kerstpakketten)
€ 30,00 via dhr. M. van der Vegte

Hartelijk dank

Gereformeerde kerk



Vergaderingen

15 januari	Moderamen Kleine Kerkenraad
22 januari	Kleine Kerkenraad
23 januari	College van Kerkrentmeesters
29 januari	Diaconie

Actie Kerkbalans 2024 Samen voor de kerk van morgen

Dit jaar is de Actie Kerkbalans van 13 tot en met 27 januari, onder het motto: Samen voor de kerk van morgen. Vele vrijwilligers worden ingeschakeld om deze actie goed te laten verlopen, zowel achter als voor de schermen.

De kerk is van grote waarde voor ons en de volgende generaties. Een kerk verbindt mensen met elkaar door in gesprek te gaan, activiteiten te ontplooiën waaraan jong en oud kunnen meedoen. Op allerlei manieren, ook digitaal, proberen we contact te houden. We dragen als kerk dit een warm hart toe en willen dit ook in de toekomst kunnen blijven doen in deze wereld van verregaande individualisering. De kerk wordt geconfronteerd met steeds hogere prijzen. Ook alle activiteiten kosten steeds meer geld. Daarom vragen we alle gemeenteleden van 18 jaar en ouder of ze in 2024 kunnen bijdragen aan de Actie Kerkbalans. We zijn blij met elke bijdrage! We komen bij u thuis de brief van Actie Kerkbalans brengen waarin u het bedrag kunt aangeven dat u aan de kerk wilt geven. Deze wordt na een paar dagen weer opgehaald. De inkomsten, die uit de Actie Kerkbalans worden toegezegd, geven onze kerk de mogelijkheid om op een gezonde financiële basis verder te kunnen en onze belangrijke taken te kunnen blijven uitvoeren. Daarom: geeft u ook voor de kerk van vandaag en morgen? Alvast hartelijk dank voor uw betrokkenheid en bijdrage.

Het College van Kerkrentmeesters

Ontmoetingsdiensten: Eigen en eigentijds - doe je mee?

In Witharen zijn we met succes gestart met de 'Noaberkerk'. Heel mooi hoe daar verschillende groepen de schouders er onderzetten om 'noaberdiensten' te organiseren. We hebben destijds ook gezegd dat dit een proeftuin kan zijn om in Ommen ook iets dergelijks te organiseren. Daarom willen we dit jaar starten met 'ontmoetingsdiensten'. Het zijn diensten met een eigen en eigentijds karakter, zoals de 'noaberdiensten' dat ook hebben, en zijn uitnodigend om mensen mee naar toe te nemen. De eerste ontmoetingsdienst is op zondag 14 januari om 16.30 uur en dan komt goochelaar Jan. Het thema is 'Wees Jezelf'. Wees welkom!

Dit jaar willen we 4 ontmoetingsdiensten organiseren. Naast de dienst op 14 januari is dat op: zondag 21 april, 15 september en 17 november. Deze diensten starten allemaal rond 16.30 uur. Het idee is dat, net als bij de 'noaberdiensten' in Witharen, elke keer een andere groep mensen deze dienst organiseert. Dat kan met een band en spreker, of in de vorm van een wandeling, maar wellicht komen er hele andere ideeën. Eigen en eigentijds dus. Daarom zoeken we mensen die willen aanhaken of misschien wel met mensen uit de buurt of een vriendengroep die een dienst wil organiseren. Doe je ook mee? We horen graag van je: gerkowarner@hotmail.com

Giften

Voor de kerk
€ 20,00 via een contactpersoon als dank voor de bloemen
€ 20,00 via Joke Hogenkamp

Hartelijk dank

Algemeen (kerkelijke) berichten



Regionaal

14 januari Begin het nieuwe jaar goed, bijvoorbeeld met muziek!

Kamerkoor Salland geeft op zondag 14 januari haar Nieuwjaarsconcert in de Sint Willibrordus kerk te Vilsteren, dat begint om 15.00 uur, kerk open 14.30 uur.

Dirigent Henk Ophoff heeft een mooi en gevarieerd programma samengesteld, waarbij we terugkijken en vooruitzien. Uitgevoerd worden o.a. werken van Howells, Händel en J.S. Bach. Van Mendelssohn zingt het koor het bekende en geliefde 'Hear my prayer'. De indrukwekkende solopartij zal gezongen worden door Tom Mol, sopraan bij Jongenskoor Daltsen. Adriaan Koops verzorgt de intermezzo's en de begeleiding.

Na afloop van het concert bent u welkom in het Landgoedcentrum, daar knappert het haardvuur en u kunt er een drankje bestellen.

Kaarten reserveren via www.kamerkoorsalland.nl.

Kaarten direct kopen via www.landgoedvilsteren.nl.

Er zijn kosten aan verbonden.

Muzikanten gezocht!

Ik ben op zoek naar enthousiaste mensen die een instrument kunnen bespelen en graag deel uit willen maken van een band. Ik zou graag opwekking en goede popnummers ten gehore willen brengen. Ben jij geïnteresseerd? stuur bericht naar Mathijs Veldman. Hopelijk tot snel!

Groeten, Mathijs Veldman

Gebedspunten



Hieronder wordt een aantal gebedspunten aangereikt om voor te bidden of te danken.

We geloven in de kracht van het (gezamenlijke) gebed! Zoals in Lucas 11 vers 9 en 10 staat: Daarom zeg Ik (Jezus) jullie: vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opgedaan. Want wie vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opgedaan.

Bid en dankt u ook mee?

Gebedspunten



Laten we God danken dat Hij ons opzoekt in onze onzekerheid, angst, verdriet en pijn. Dank Hem dat Hij ons, door Jezus, hoop en leven geeft, zelfs dwars door de dood heen.



Laten we bidden dat ons oog en hart voor God en elkaar zullen openstaan.



Laten we God danken voor de mensen die zich hebben aangemeld voor de Alpha cursus. Laten we Gods zegen en leiding vragen voor de deelnemers en de leiding. Dat ze een gezegende tijd samen mogen hebben en mogen groeien in geloof.



Laten we God danken dat ds. Hoogstede het beroep van de Herv. gemeente heeft aangenomen.



Laten we bidden om Gods leiding en zegen bij de zoektocht naar een nieuwe predikant voor de Geref. kerk en een jongerenwerker voor beide gemeentes.



Laten we God danken voor de kleine dingen waarvan we dagelijks mogen genieten: een kop koffie, een dak boven ons hoofd, een lekkere maaltijd en nog zoveel meer.



Laten we Gods zegen vragen voor de Actie Kerkbalans. Dat er weer voldoende middelen mogen worden opgehaald om het kerkenwerk doorgang te laten vinden.

Heeft u een gebedspunt waarvoor u graag gebed wilt door de gemeente? Geef dit dan door op het volgende emailadres: gebedskalenderommen@live.nl. Ook voor informatie over de verschillende gebedsgroepen in de gemeente kunt u mailen naar dit mailadres.

Kerkelijke adressen etc.

Inleveren kopij kerkblad

Het volgende kerkblad zal verschijnen op vrijdag 26 januari. De kopij, voorzien van uw naam, adres en tel. nr., dient uiterlijk op **dinsdag 16 januari voor 17.00 uur** te zijn ingeleverd via E-mail:

(Eind-)Redactie Kerkvensters Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen
☎ 463928

✉ kerkvensters@pkn-ommen.nl

of in de brievenbus bij de ingang van De Kern

Posters dienen 5 weken van tevoren in Word te worden ingeleverd. Plaatsing gebeurt alleen bij voldoende ruimte.

De redactie behoudt zich het recht voor om indien nodig kopij in te korten.

Advertentietarief: € 3,50 per cm hoogte

Coördinatie bezorging

Mw. H.H. Schippers-Voortman

Mw. H. Jaspers-van Duren

Woensdag eens per 14 dagen van 19.00 – 20.00 uur ☎ 463928

IBAN Banknummers

Hervormde gemeente

Bloemenfonds / Jonge kerk : NL54 RABO 0373 7266 00

Coll. van Kerkrentm. : NL33 RABO 0348 9042 90

Diaconie / kerktelefoon : NL46 RABO 0348 9043 47

Kerkblad Kerkvensters : NL26 RABO 0373 7266 19

Gereformeerde kerk

Coll. van Kerkrentm. : NL21 RABO 0348 9043 12

De Kern : NL78 RABO 0348 9003 76

Diaconie : NL77 RABO 0348 9043 71

Diaconie o.v.v. ACD : NL77 RABO 0348 9043 71

Ger. kerk o.v.v. Noaberkerk : NL21 RABO 0348 9043 12

Kerkblad Kerkvensters : NL30 RABO 0373 7427 46

Gezamenlijke nummers

PaKaN! : NL76 RABO 0348 9050 68

Evangelisatiecommissie : NL37 RABO 0348 9597 02

ZWO-commissie : NL49 RABO 0348 9044 87

Diaconie Hg



Kerk Hg



Geref. kerk



Website

PKN gemeenten Ommen:

www.pkn-ommen.nl

✉ info@pkn-ommen.nl

Hervormde gemeente

Kerkenraad

Praeses: Dhr. M. Dunnewind

Scriba: Mw. G. Westerhof

✉ herv-scriba@pkn-ommen.nl

Hervormde Diaconie

Commissie bijstand

✉ commissiebijstand@pkn-ommen.nl

✉ herv-diaconie@pkn-ommen.nl

Kerkelijk bureau

Adres: Kerkstraat 5, 7731 CT Ommen ☎ 451338

Dhr. H. Kortman

Geopend: Dinsdag en donderdag van 09.00 - 12.00 uur

✉ kerkelijkbureau@pkn-ommen.nl

Kerkgebouw Ommen

Koster: Dhr. R. Haveman
 herv-kerk@pkn-ommen.nl
B.g.g. Mw. D. Stegeman-Stegeman
 herv-kerk2@pkn-ommen.nl

Kerkgebouw Vinkenbuurt

Koster: Mw. A.M.H. Kamphuis-Andeweg
Mw. B. Bijl-Goor
 vinkenbuurt@pkn-ommen.nl

Pand25

Adres: Brugstraat 25, 7731 CT Ommen
Openingstijden:
Woensdag 13.30-16.00 uur
Donderdag 10.30-12.30 uur
Zaterdag 11.00-15.00 uur
Reserveren: herv-reserveren@pkn-ommen.nl

Collectebonnen

Ze zijn er van € 0,35, € 0,60, € 1,00 en € 2,00
Verkrijgbaar tijdens kantooruren op het kerkelijk bureau.
De collectebonnen kunt u ook gebruiken in de Gereformeerde kerk.

Gereformeerde kerk

Kerkenraad

Praeses: Dhr. G. Warner
1^{ste} Scriba: Mw. A. Buiten-Kleinjan
 geref-scriba-kk@pkn-ommen.nl

Kerkelijk bureau

Adres: Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen
Voor zaken aangaande Ledenadministratie/Kerkelijk Bureau:
- Via koster/beheerder/medewerkers:
persoonlijk- of telefonisch contact op dinsdag
en donderdag van 9.00-12.00 uur via de ingang
van De Kern
- ledenadministratie@pkn-ommen.nl

Kerkgebouw Ommen

Adres: Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen ☎ 451206
Beheerder: Dhr. H.J. Jansen
 dekern@pkn-ommen.nl
Openingstijden van de Kerk/Zalencentrum De Kern:
Ma-di-do: 09.00-16.00 uur en vanaf 19.00 uur
Dinsdag: Koffie-inloop 09.30-11.00 uur
Woensdag: 09.00-12.00 uur en vanaf 19.00 uur
Donderdag: Kernactief 14.00-16.00 uur
Zaterdag: 09.30-11.00 uur

Kerkdiensten Witharen

Adres: **Balkerweg 56, 7738 CP Witharen**
Contactgegevens:
 witharen@pkn-ommen.nl

Collectebonnen

Verkoop via de bank:
Door overmaking van het verschuldigde bedrag op rekeningnr.
NL55 RABO 0348 9163 10 van de Geref. kerk, administratie
collectebonnen, onder vermelding van de gewenste bonnen en
uw adres! De prijs per vel is incl. onkosten. Verkrijgbaar zijn:
Bon A: € 1,00 prijs per vel (19 st) € 20,00
Bon B: € 0,20 prijs per vel (24 st) € 5,00
Bon C: € 0,50 prijs per vel (38 st) € 20,00
De collectebonnen kunnen zowel in de Gereformeerde als in de
Hervormde kerk gebruikt worden.
Contactpersoon: dhr. G.H. Dunnewind

Diversen

Puzzelhoekje

Hallo jongens en meisjes.

Hieronder staan 20 namen van bekende mensen uit de Bijbel.
De letters staan wel wat door elkaar.
Weten jullie welke personen ik bedoel?

- | | |
|------------|---------------|
| 1. MADA | 11. AMIRA |
| 2. MOSSIN | 12. FEZOJ |
| 3. KABOJ | 13. RUSPET |
| 4. UAZE | 14. HANNESJO |
| 5. RABAMAH | 15. RUSZALA |
| 6. CHONA | 16. HEÜSZAC |
| 7. ZESOM | 17. BETHELIAS |
| 8. BOJ | 18. LUSPUA |
| 9. SAKASI | 19. CHAZARIAS |
| 10. DVDIA | 20. ZUSJE |

Oplossing mag je sturen naar Willemien Eilander
Tot de volgende keer.

Willemien Eilander

DE KERN



Gereformeerd kerk- en zalencentrum

De Kern is een gastvrij zalencentrum met een ruim
aanbod aan zalen voor diverse doeleinden.

Tevens kunnen wij een lunch, koffietafels en buffetten
verzorgen.

Voor meer informatie en de mogelijkheden kunt u
contact opnemen.

Adres: Bouwstraat 23, 7731 CP Ommen
☎ 0529-451206
 dekern@pkn-ommen.nl





Jezus veranderd water in wijn

Dit heeft Jezus in Kana, in Galilea, gedaan als eerste wonderteken; hij toonde zo zijn grootheid en zijn leerlingen geloofden in hem. - Johannes 2: 11

KOM NAAR DE KERK

WEES WANT ER ZIJN AL ZOVEEL ANDEREN JEZELF



SPREKER: GOOCHELAAR JAN
DATUM: ZONDAG 14 JANUARI
TIJD: 16:30u
WAAR: GEREFORMEERDE KERK
BOUWSTRAAT 17 OMMEN



WELKOM IN DE KERK. WE ORGANISEREN ONTMOETINGSDIENSTEN MET EEN EIGEN & EIGENTIJD'S KARAKTER. IEDEREEN IS WELKOM. KOM DAAROM ZONDAG 14 JANUARI OM 16.30u NAAR DE KERK EN NEEM OOK JE VRIENDEN, KENNISSEN OF BUREN MEE! WIL JE HELPEN ORGANISEREN? MAIL DAN NAAR: Gerko Warner